

SANTPOORT, 6 OCTOBER
2011

Herinneringen van Edgar Specht.

Edgar was opgenomen in het psych. ziekenhuis te Blotwendal. Vanaf kort na de 2^e wereldoorlog tot enkele jaren geleden woonde hij daar.

↳ In die tijd was hij als vluchteling in Nederland aangekomen. Hij werd liefdevol opgenomen bij het gezin van ene Viëtor (weet niet zeker of dat de goede naam is).

↳ Zij hebben hem verzorgd, contact gehouden tot het niet meer ging, waarna hij in het P.Z. werd opgenomen. Familie bleef contact houden, dit werd later overgenomen door onze overburen, de fam. Viëtor.

Edgar kwam over als een beminnelijk mens. Bij de kerkdiensten in het P.Z. was hij altijd aanwezig, met heppeltje een schoederdoek. Ik was daar vrijwilliger en had een prettig contact met hem.

↳ Iedere dag ging hij zelfstandig wandelen, vaak thee drinken bij de fam. Viëtor.

Edgar is enkele jaren geleden overleden, hij is begraven op een Joodse begraafplaats in Haarlem, hij heeft veel liefde en steun ontvangen van de N.H. Kerk. Een markante figuur, we misten hem.

[Handwritten signature]