

met de trein van half twee weg. Wien me is  
maar 9 pond aangekomen hoe vonden  
jullie dat veel lie. Al haar goed moet wijder  
gemaakt worden dat hoor je niet veel lie.  
He vindt het er heel prettig, hard werken.  
Om 6 uur 's morgens op maar zo je hoort  
hindert het haar niet en is dat ook niet erg.  
Het jongens en zij Wien schrijven jullie haar  
eens me vindt het zo leuk als me post krijgt  
Je moet gewoon schrijven Hr. Fr. Poppelsdorf  
Het Speldoornsche Boek Speldoorn. He noemen  
haar Poppie en iedereen vraagt direct van  
welke Poppelsdorf me is en iedereen kent  
Harry natuurlijk ook de patienten. Wien  
wat erg lie voor mijn broer en schoonmoeder  
je begrijpt wel hoe me mijn. He kregen eerst  
een brief van hem dat hij in het ziekenhuis  
lag en twee dagen daarna mijn doodbericht.  
Januari 400 hij 20 jaar worden jong lie.  
Mijn fam. uit Den Haag witten nog in '44.  
Lieve menschen ik hoop dat ik van jullie  
ook eens een schrijven krijg. Overman  
kom jij ook weer eens in Amsterdam. Dus  
allen vele hartelijke groeten en hoop ik  
dat jullie het me niet kwalijk nemen  
ik een dag te laat heb geschreven. Een felicitatie  
komt altijd ten goede. Dag allen  
tot een spoedige weerzien