

vrijdag 31 juli '42

Lieve allen

Vanuit de trein schrijf ik je deze brief kans om ze te posten heb ik niet, daarom gooi ik hem maar uit de trein, in de hoop dat de een of ander hem vindt en hem op de post doet. Wij zijn allen gezond en gaan volle moed verder. Wij zijn nog een transport tegen gekomen. Wij hebben gezongen, houd je kop maar omhoog. De stemming is best. Geef alle de hartelijke groeten wees gegroet door Bep, Jaap en Bob en van je broer en zwager

Herman

31 Juli '42
In de trein

Vinder van deze kaart
doe deze kaart Sv.P op de Post

Vriendelijk dank

=====

Alles is goed. Kop op houden dat doen wij ook.
Hoop spoedig weer te schrijven. Gegroet en gekust.

H & B