

Rotterdam, 27 Juli 1942.

Beste Jan.

Hierbij een schrijven van mij. Ik weet niet of je het al gehoord heb, maar van deze week moeten alle joden van 15 tot 50 jaar naar onbekende bestemming uit A'dam weg. Daar ik niet naar je toe mag komen neem ik afscheid per brief en zal dit wel het laatste wesen wat je nog van mijn hoor. Waar wij naartoe moeten en welke nacht precies is nog niet bekend en daar ik nu er nog de tijd voor heb schrijf ik nu maar een brief. Daar ik al mijn oude post kuint ben weet ik van alle andere jongens geen adressen meer. Mocht je nog eens een van alle schrijven of zien geef ze van mijn dan de groeten. Ik hoop dat eens de oude compagnie weer bij elkaar moeten komen dan wil je ze voor mijn wel de groeten doen. Want als het zover is dan hoor ik tot het verleden en kan ik helaas niet meer bij jullie zijn. Verder hoop ik dat alles bij jullie goed blijf gaan en geef aan je vrouw en de kleine Jan van mij de groeten. Wees zelf hartelijk groeten en het beste.

Je oude kameraad.

Piet Kraasma